

La rêveuse



A. Humbert

Gent den 10 juni 1921
Mijne Beste Rachel.

Je hebt me aangemerkt en
afgesproken te melden

Met de eerste
post-bestelling van den
som ik uwe vriendelijke
te ontvingen, waaraan
verneem als dat gij te
verblijft voor uwe gezondheid.
Ik wenschte dat gij welot
kon herstellen, denk
aan niets, eet wel en
vermaak u goed dat is
de enigste medecijn om
uwe vreesgevoelens
te herstellen. Het is wel jammer
dat het niet weder niet beter is
enfin het zal wel beter
moed verhoopen.
Beste Rachel de complimenten
van ons ⁴⁵⁵ kiplers
Tamar & uwaarts



Mij. Rachel Lahaut
Baldershof
Deurb.

67-50